



‘Al kan ik niet mijn identiteit aantonen met papieren, ik weet dat ik een geliefde dochter van God ben.’

#hoop

Wat kunnen we samen doen?

Safe Haven wil en kan het niet alleen. Zowel financieel als praktisch willen we het graag samen doen. Er is maandelijks geld nodig om het onderdak en levensonderhoud te bekostigen. Daarnaast moeten incidentele uitgaven gedekt worden, zoals reiskosten voor bezoek aan advocaat of dokter.

In praktische zin zijn er altijd vrijwilligers nodig op allerlei gebieden. Iemand die de tuin onderhoudt, mensen die aansluiten bij ons buddy-project, of inspirerende liefhebbers die creatieve lessen willen verzorgen.

Geloof jij ook in een hoopvolle toekomst voor deze vrouwen? Deel hierin mee en geef aan een veilig thuis!



www.safehavenrotterdam.org
info@safehavenrotterdam.org
 IBAN NL30SNSB0956703828
 KvK 68606761

Schrijf je via de website in voor onze nieuwsbrief



Safe Trust Flourish Hope

Aliya groeide op in Tanzania, met een gewelddadige vader. Om aan zijn losse handjes te ontkomen, nam ze met beide handen een prachtig aanbod aan: op de markt kwam Aliya een man tegen die haar een bloeiende carrière in Europa beloofde. Zo

kwam ze als minderjarig meisje in handen van de mensenhandel. Gelukkig wist ze te ontkomen en meldde ze zich bij de politie. Ze kreeg een voogd toegewezen, kwam te wonen in een opvang voor minderjarige vluchtelingen, ging naar school. Ze leerde Nederlands,

fietsen en zwemmen. Maar zodra ze achttien werd, stopte de voogdij, en alle steun van de regering. Aliya stond van het ene moment op het andere op straat. Geen verblijfspapieren, geen voorzieningen.



Voor vrouwen zonder papieren creëert Stichting Safe Haven een tijdelijk veilig thuis: een fysiek en emotioneel veilige plek waar ruimte is om tot rust te komen. Waar vrouwen zich kunnen ontplooien en ze kunnen toewerken naar een hoopvolle toekomst; hier in Nederland of elders.

De persoon Aliya is verzonnen, maar haar verhaal is dat van zogeheten ongedocumenteerde vrouwen: ze verkeren in een vergelijkbare benarde situatie, zonder verblijfsstatus.

Waar kan ze heen?

Asielzoekerscentra (AZC) geven alleen ruimte aan mensen die in een asielprocedure zitten. Op basis van Aaliya's 'verhaal' heeft de IND geoordeeld dat ze geen recht heeft op een verblijfsstatus. Daarmee is ze uitgeprocedeerd. Geen plek voor haar in een AZC dus.

Voor opvang kan Aliya aanspraak maken op de Bed-Bad-Brood-voorziening (BBB) van de gemeentes. Helaas zijn daar lange wachtlijsten voor. En, omdat Aliya eerder in Drenthe woonde, wordt ze niet zomaar opgenomen in bijv. Rotterdam.

Hoe komt ze rond?

Gewoon een baantje zou ze heel graag willen! Maar zonder papieren en BSN mag je niet werken. Ja, in het zwarte circuit, maar daar ligt uitbuiting op de loer. En oei,



Voor vrouwen als Aliya breekt ons hart

als de Arbeidsinspectie jou als zwart betalende werkgever betrapt, kan je stevig beboet worden.

Is het niet beter om terug te gaan?

Helaas voor Aliya kan ze niet aantonen dat ze een geboren Tanzaniaanse is. Het land zal haar daarom niet accepteren. Ook speelt bij vrouwen vaak de angst voor represailles van de mensenhandelaren die hen wreed hebben behandeld. Of schaamte om met lege handen terug te keren naar familie. Soms beschouwt het land van herkomst landverlaters als deserteur, of accepteert

het gewoonweg geen gedwongen terugkeerders. Trouwens, in afwachting van teruggestuurd worden, kunnen vrouwen maandenlang in een detentiecentrum worden opgesloten.

Tussen wal en schip

Zo blijven mensen keer op keer door de mazen van wetgeving en beleid vallen. Voor vrouwen als Aliya breekt ons hart.

Vandaar dat Safe Haven zich met passie inzet voor een veilige tijdelijke verblijfplaats. Een plek om in rust te werken aan hun toekomst.

Wat Safe Haven biedt

Voor vrouwen als Aliya wil Safe Haven een tijdelijk veilig thuis bieden, fysiek en emotioneel. We hebben capaciteit voor vijf vrouwen om een traject van een jaar te doorlopen, dat gericht is op persoonlijke ontwikkeling en toekomstperspectieven. Welke route het ook wordt, we zullen haar op de best mogelijke manier informeren over rechten, plichten en realistische toekomstperspectieven. Dat doen we samen met netwerkpartners.

Ze woont onder één dak met Nederlanders die met haar optrekken; die haar bijstaan bij doktersbezoek, gesprekken met psycholoog of advocaat. In een mozaïek van verschillende culturen wordt het leven gedeeld, samen gegeten en gedanst.



De stichting is opgericht door Marije Companjen. Sinds 2014 heeft zij zich toegewijd aan ongedocumenteerden in Rotterdam en in het bijzonder de vrouwen. Zij doet dit gedreven vanuit compassie voor deze kwetsbare groep in onze samenleving. Samen met JanJaap en Esther Goudsbloem zet zij zich geheel vrijwillig dagelijks in voor de ondersteuning van deze vrouwen.

Cultuur van hoop

In een cultuur van veiligheid, verbondenheid en erkenning groeit Aliya's vertrouwen in haarzelf en de ander. Onze hoop is dat ze tot bloei komt en groeit in haar persoonlijke identiteit. Door haar te laten ontdekken wie ze is, en wat ze kan en wil. Vanuit dit vertrouwen zal Aliya weloverwogen keuzes kunnen maken en moedige stappen kunnen zetten voor haar eigen toekomst.

Uitvalsbasis

Het huis dient ook als uitvalsbasis voor diverse andere activiteiten om meer vrouwen uit dezelfde doelgroep te bereiken. Denk hierbij aan het bezoeken van vrouwen, helpen zoeken naar alternatieve opvang, het verbinden van vrouwen aan relevante organisaties en initiatieven, of het buddy-project. In 2017 hebben we op die manier zo'n 25 vrouwen ondersteund.